

Belevenissen 1 (nov. 2018)

Hoi beste lezer,

Leuk dat je dit stukje tekst nu aan het lezen bent :) Hopelijk lees je het ook helemaal tot het einde uit, anders heb ik de rest voor niets geschreven ;)

De komende maanden zal ik vaker zo'n stukje tekst op mijn website plaatsen en hierin zal ik dan vertellen over mijn belevenissen als schrijver. Daarom heb ik deze stukjes ook 'gedoopt' als *Belevenissen*. Lekker origineel, hè? :P

Laat ik deze eerste *Belevenissen* eens beginnen met een leuke anekdote (dat is een heel deftig woord voor iets wat je hebt meegemaakt). In de afgelopen Kinderboekenweek heb ik gastlessen gegeven op verschillende basisscholen, en aan het eind van de les kan de klas dan vragen aan mij stellen. Er was toen een jongen die vroeg of ik soms niet gek werd van schrijven, aangezien ik verteld had dat het 7,5 jaar had geduurd voordat *Meesterwerk* helemaal een boek was. Ik vond zijn vraag heel goed en slim, en ik antwoordde dat ik soms weleens een beetje gek word als ik vast blijf hangen tijdens het schrijven, maar dat dat weer helemaal wordt goedge maakt als ik dan toch weer verder kom (soms onverwachts).

Naast de vragen van de kinderen hebben een aantal jongens en meiden me laten weten dat ze *Meesterwerk* een leuk boek vonden, en daar word ik als schrijver heel erg vrolijk van. Ook heb ik een aantal hele mooie tekeningen mogen ontvangen met personen uit *Meesterwerk* erop, en ook daar ben ik heel blij mee :)

Zo, genoeg nu over *Meesterwerk* ;) Want graag wil ik ook nog even vooruit kijken. In 2019 zal er namelijk een nieuw boek verschijnen met Sjoerd, Tom en Sari erin. In dat boek zitten zij in de brugklas en daar beleven ze opnieuw een geheimzinnig avontuur... Hoe dat avontuur precies zal verlopen kan ik nu nog niet zeggen, maar als jij straks het nieuwe boek gaat lezen zul je daar vanzelf wel achter komen.

Met die woorden sluit ik deze eerste *Belevenissen* af. Tot de volgende keer, tot de volgende *Belevenissen*!

Sander

© 2018 Sander Schmits

Belevenissen!



Nieuwe belevissen

Hoi beste lezer,

Hier volgt de tweede *Belevissen* :) (geplaatst op 26 november 2018)

Deze maand ben ik vooral bezig geweest met het redigeren van mijn nieuwe boek

Meesterlijk. Redigeren, wat is dat precies?

Redigeren is een deftig woord voor het helemaal kloppend maken van het boek, zowel de tekst als de plaatjes. Want bij welke hoofdstukken zet je allemaal een plaatje? Het moeten er natuurlijk niet te veel worden, maar ook niet te weinig. En alle plaatjes moeten ook op de juiste bladzijden komen te staan. Niet dat er aan het begin van het boek ineens een plaatje staat dat eigenlijk bij het laatste hoofdstuk hoort; daar moet je als schrijver goed op letten. Ook let je erop of de tekst helemaal goed is. Zitten er per ongeluk nog spelfoutjes in? Dan haal je die eruit. Zitten er dingen in die onduidelijk zijn of die niet kloppen? Dan probeer je die op een andere manier te beschrijven. Komen sommige woorden misschien heel vaak terug? Dan probeer je die woorden eruit te halen of te veranderen. Ga maar na, als er de hele tijd staat:

zegt Sjoerd

zegt Sari

zegt Tom

zegt Sari

zegt Sjoerd

dan wordt het boek wel heel saai en dan leest niemand het meer.

Met dit alles ben ik (dus) druk bezig geweest. En daarbij heb ik de hulp gehad van een aantal fijne mensen. Want als schrijver schrijf je soms zo veel dat je zelf even niet meer ziet of iets nou wel of niet klopt. Daarvoor kun je dan de hulp van die andere mensen gebruiken. Die kunnen even met jou mee lezen en hun mening aan jou geven. Dat is erg fijn, want zo kun jij als schrijver weer verder.

Dit geldt ook voor mij en zodoende zal mijn tweede boek *Meesterlijk* over een tijdje 'geboren' worden :) Wil je weten wanneer precies? Lees dan nog even verder, want hieronder staat het ergens ;)

Zo, nu weet je een heleboel over het redigeren van een boek, maar je weet nog niet wanneer *Meesterlijk* nou precies 'geboren' zal worden. Ga je er maar eens goed voor zitten, want dat zal ik je nu vertellen: ik hoop dat *Meesterlijk* in maart 2019 een boek zal zijn - weet je dat ook weer ;)

Met die woorden sluit ik deze tweede *Belevissen* af.

Tot de volgende keer maar weer,

Sander

© 2018 Sander Schmits

Belevissen!
-2-
1